



Reservebank: Dian Speksnijder

Hallo allemaal, ik ben Dian Speksnijder (13 jaar) en ik woon in Hekendorp. Ik woon bij mijn vader en moeder en heb nog een broertje van 10. Hij voetbalt bij WDS. Ik zit in brugklas 1a van de Goudse Waarden in Gouda en volg het niveau VMBO T / HAVO. Ik heb het daar erg naar mijn zin. Mijn hobby's zijn volleybal, saxofoon spelen en ga graag even ravotten bij de jeugdvereniging in Haastrecht. Dit is mijn tweede seizoen bij DVC. Ik ben gestart bij de meisjes C en de eerste paar maanden heb ik alleen meegetraind.



In het tweede deel van dat seizoen van meisjes C heb ik het ook erg naar mijn zin gehad. Ik had een leuk team en leerde veel. Ik mocht ook wedstrijden mee gaan spelen en merkte bij me zelf dat ik dan ook behoorlijk fanatiek kan worden. Ik begin ook graag met het roepen van de yell. D V C !!!!!!!

Dit seizoen speel ik ook in meisjes C. Er zijn een paar van mijn oude teamgenoten naar de B gegaan en gelukkig ook een paar bij mij in het team gebleven en een aantal meiden van de mini's die weer

doorstromen. Het is wederom gezellig en we kunnen ook samen lachen (soms iets te veel van het goede). Onze trainer is Yentle en zij is super goed in volleyballen en wil ons graag alles leren. Het is soms moeilijk om op alles tegelijk te letten maar hopelijk wordt dit een automatisme en gaat het later vanzelf beter. De trainingen zijn pittig maar heel erg leerzaam. Ik vind het ook heel erg leuk dat Dirk Jan ons helpt. Hij leert ons erg veel. We verliezen helaas wel veel maar qua punten is het elke keer op het randje. We komen net iets te kort. Ik hoop dat we blijven groeien en leren zodat we ook de wedstrijden gaan winnen. Als ik tijd heb vind ik het leuk om met mijn neef Erik Boere en Tara Leber bij Dames 1 of Heren 1 te gaan kijken in de sporthal. Dat is altijd gezellig. Ik vind het nu zeker leuk genoeg om lekker door te volleyballen.

Allemaal een sportieve groet van mij en ik zie jullie misschien wel eens in de sporthal!

Groetjes,
Dian