



Reservebank: Joyce van Eijk - Postma

Hallo allemaal,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Er is mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven voor de reservebank. Natuurlijk doe ik dat! Ik ben Joyce van Eijk - Postma. Ik volleybal al vanaf mijn 8ste bij Volleybalvereniging DVC. In mijn volleybalcarriere heb ik vele feestjes mogen vieren, omdat we kampioen zijn geworden! Niets voor mij die feestjes, maar tja... laten we er maar iets gezelligs van maken! Nu we er toch zijn ;)

Na vele jaren in de jeugd te hebben gespeeld, bereikte ik de leeftijd om naar de senioren te mogen. Met spanning wachten op de teamindeling, want waar gaan we nu toch terecht komen!? Bij het zien van de teamindeling, had ik even mijn twijfels. Ik zag dat ik in dames 1 ingedeeld was en dat ik samen met mijn moeder mocht gaan spelverdelen. Moest ik hier nu blij mee zijn!? Het eerste halfjaar mocht ik voornamelijk 'kijken' hoe mijn moeder het deed ;) Uiteindelijk heb ik ook speelkansen gekregen en daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Achteraf kan ik er met een grote glimlach op terug kijken. Ik heb ontzettend veel geleerd met de verschillende trainers die ik gehad heb. Te denken aan; Bert Reparon, Roy van Rees en Harry Kenter. En hoe gaaf is het om samen met je moeder in dames 1 te mogen spelen. We hebben zelfs een klein feestje gevierd omdat zij het voor elkaar heeft gekregen om maar liefst 25 jaar in dames 1 te spelen. Knappe prestatie!

De afgelopen seizoenen zijn steeds weer, leuke en spannende seizoenen geweest. Elk seizoen stond er wel iets op het spel. Een kampioenschap, een PD-wedstrijd, net aan uit de gevaren zone en daardoor geen PD-wedstrijd hoeven spelen, of degradatie. Ik heb verschillende niveau's gespeeld. Ik ben begonnen in de tweede klasse en ik heb zelfs 2 seizoenen derde divisie gespeeld. Dat was toch net iets te hoog gegrepen (voor mij!). Op dit moment spelen we promotie klasse. Als ik terugkijk naar de afgelopen wedstrijden die we hebben gespeeld, kan ik zeggen dat wij graag onze contributie uit het spelletje willen halen. Steeds weer spelen we 2-3 of 3-2. Uiteraard doen we dit ook voor de club. Voor elke verloren set doneren we een euro voor het jubileumfeest. Aangezien mijn teamgenoten ook niet vies zijn van een feestje, houden wij dat altijd in ons achterhoofd als we een competitiewedstrijd gaan starten. Marco Spruijt probeert ons meerdere malen te paaien met een appeltaart met of zonder krenten, maar we wachten nog even met het proeven daarvan! ;)

Binnen DVC ben ik ook actief in het trainen / coachen van dames 4. Dit is nu mijn derde seizoen. Dat was in eerste instantie heel mijn bedoeling niet... Op het moment dat ik gevraagd werd om dames 4 te gaan trainen / coachen heb ik heel duidelijk aangegeven dat ik het voor 1 seizoen wilde doen. Maar wat gebeurde er, dames 4 werd kampioen! Weer feest vieren!! Ik kan je een ding zeggen; Dames 4 weet heel goed hoe ze een feestje moeten vieren, dus ja, daar ga ik dan maar gewoon in mee! Als je zo'n mooie prestatie bereikt hebt, ga je uiteraard nog een jaartje door. Een leuke uitdaging om van de vierde klasse, naar de derde klasse te gaan en daar dan proberen in te blijven! Dames 4 ging vol goede moed beginnen aan de competitiewedstrijden in de derde klasse. Aan het einde van het seizoen 2015 / 2016 hebben ze het gewoon gepresteerd om als vierde te eindigen. Knappe prestatie hoor!

Uiteindelijk kwam de vraag; ga je nog een seizoen door!? Daar heb ik ja op gezegd. Ook dit seizoen ben ik nog trainer / coach van dames 4. We spelen leuke wedstrijden en elke wedstrijd weer moeten we er hard voor werken, maar die meiden laten zien dat ze dat ook zeker kunnen! Vechten voor elke punt, om vervolgens een biertje, wijntje of rose-tje te drinken op het harde werken. Wat een doorzettingsvermogen laten die dames soms zien! En als je dan ook nog eens de meeste punten in huis houdt, of mee naar huis neemt, smaakt dat biertje, wijntje of rose-tje nog lekkerder... :)

Ik hoop dat we er in het nieuwe jaar ook iets moois van gaan maken met elkaar! Ik wens jullie allemaal nog een gezellig en een sportief seizoen toe!

Groetjes, Joyce

