

Hallo Allemaal!

2011, alweer 7jaar geleden. Na altijd bij VTC Woerden te hebben gevolleybald ben ik door mijn zusje Sharon van Vliet gevraagd om bij haar in Dames 1 van DVC te komen volleyballen. Met een heel leuk, gezellig team en na een goede voorbereiding was het dan zover, de competitie begon. Halverwege de eerste wedstrijd mocht ik erin. Na nog geen 3 punten gespeeld te hebben gebeurde het, boem.. ik viel en scheurde mijn voorste kruisband af.

Na 7 jaar niet te hebben gevolleybald, en ondertussen 2 operaties aan mijn knie achter de rug te hebben, heb ik besloten toch weer te gaan spelen.

Dames 2 is het geworden. Een bij elkaar geraapt zootje meiden. Sharon en Michelle Verhees vanaf VTC Woerden, Kelly en Femke vanuit Dames 1, Romy en Esther uit Dames 2, en Mandy en Jolijn vanuit Meisjes A.

Op het begin nog spannend. Kan ik het nog wel? Hoe gaan we het doen? Wat gaat het worden? Maar gelukkig kwam Jan, onze trainer die al snel een duidelijke doelstelling had. We gaan voor het kampioenschap en daar zijn we hard naar op weg!

We staan op dit moment boven aan in de competitie met nog maar 1 set verloren te hebben en ook in de beker gaan we goed.

En wat is er nou leuker dan na 7 jaar niet te hebben gevolleybald meteen kampioen te worden! Dus huppakee, zo door gaan en dan hopen dat dat goed gaat komen!

Groetjes Michelle.

