

Hallo allemaal,

Ik ben Tara Leber. Ik ben 16 jaar oud en volleybal al ongeveer 8 jaar bij DVC. En ik heb het nog steeds super erg naar mijn zin bij DVC!

Ik begon bij DVC toen ik acht jaar was en begon bij de mini's bij de basis dus vangen en gooien. Ik leerde steeds meer en uiteindelijk ging ik naar meisjes C toe. Daar begon het 'echte' volleyballen. Ik zat in een heel erg leuk team en had het erg naar mijn zin. Ik zat in het team bij mensen die ik kende van school en met mensen die ik in het dorp zag. Na een jaar in de C gezeten te hebben ben ik naar meisjes B gegaan. Ik heb twee jaar in de B gezeten en trainde in het eerste jaar ook nog mee met de mix B en het tweede jaar met meisjes A. In maart 2018 mocht ik ook mee gaan trainen met dames 1 wat ik super leuk, maar ook wel heel erg spannend vond. Het laatste jaar in de B was een heel leuk jaar, want wij deden het heel goed in de competitie en werden zelfs kampioen dat jaar!



Ik zit nu in meisjes A. Het eerste deel van het seizoen ging best wel goed. We hadden zelfs kans om kampioen te worden. Helaas is dat niet gelukt, maar we zijn wel een klasse hoger gaan spelen. Met meisjes A spelen we nu dus eerste klasse en we hebben onze eerste wedstrijd gewonnen. Het is een heel gezellig team, maar wel een heel ander team dan waar ik eerst in zat. Mijn vader (Marko Leber) volleybalt ook bij DVC en geeft mij ook training samen met Mieke. Ik vind dat leuk en kijk er ook elke week weer naar uit om te gaan trainen.



Sinds dit jaar speel ik een dubbele competitie. Ik speel dus bij meisjes A en ook bij dames 1. Dat betekent 3x per week trainen en zaterdag vaak 2 wedstrijden spelen. Soms is dat best vermoeiend, maar ik vind het volleyballen zo leuk dat ik dat er wel voor over heb.

Buiten het volleyballen om spreek ik ook heel erg vaak af met teamgenootjes en andere leden van DVC (zoals Bente, Erik, Dian, Mandy, José, enz.). Dan gaan we vaak bij Erik in de tuin volleyballen of we spreken in de sporthal af om te gaan kijken bij elkaars wedstrijden. Ik ben elke zaterdag ook het liefst de hele dag in de sporthal en niemand kijkt er ook meer van op als ik daar de hele dag rondloop.

Ik denk dat ik nu wel genoeg over mezelf heb verteld en mijn ervaringen bij DVC. Ik hoop dat ik nog heel lang door mag blijven volleyballen en dat jullie het leuk vonden om mijn verhaal te lezen.

Groetjes Tara Leber

